

## Medewerkersverklaring scholengroep Hannah

**Als medewerkers van scholengroep Hannah streven we ernaar in ons werk geloofwaardig te handelen in het licht van de identiteit van de school en van de scholengroep. We verbinden ons in woord en gedrag aan het identiteitsdocument van de organisatie.**

### Verbonden

In onze vereniging weten we ons aan elkaar verbonden door ons geloof in God de Vader als onze Schepper, in God de Zoon als onze Verlosser, en in God de Heilige Geest als onze Vernieuwer en Trooster. We zien de Bijbel als het Woord van God en als bron en norm voor ons leven. Wij verstaan de Bijbel zoals is samengevat in de drie formulieren van eenheid. En in de Apostolische Geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de christenen van alle tijden en op alle plaatsen. Het is ons verlangen om te groeien in de stijl van het Koninkrijk.

Als **“leermeester”** geef ik graag door wat de Bijbel ons leert over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik laat leerlingen zien wat Jezus ons leert over de stijl van het Koninkrijk. Ik wil de leerlingen leren wie ze zijn als kind van God en als burger van Gods rijk dat komt en al is begonnen. Ik laat hen zien dat Gods liefde voor hen onvoorwaardelijk is.

Als **rolmodel** laat ik leerlingen en collega's zien wat God voor mij betekent en hoe ik met Hem leef. Ik deel met hen hoe het geloof voor mij een bron is van wijsheid, troost en kracht; maar soms ook van vallen en opstaan; van vertrouwen en hoop, van twijfel en aanvechting. Ik wil aan leerlingen laten zien wie ik ben en wat ik ervaar. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn als het gaat om de stijl van het Koninkrijk door hen iets te laten proeven van Gods genade. Ik wil met hen zoeken naar sporen van dat Koninkrijk.

Als **mentor** wil ik leerlingen kennen in hun eigenheid. Ik wil hen helpen hun eigen rol in het Koninkrijk te ontdekken. Ik help hen in vertrouwen op God te leren leven en bij Hem te schuilen als het leven moeilijk is. Ik help hen zichzelf te ontdekken als kind van God, zichzelf te leren kennen en te aanvaarden. Ik wil er voor hen zijn als ze vragen hebben, als ze twijfel ervaren of tegenslag ondervinden.

Ik behandel leerlingen, ouders en collega's met respect, omdat ze evenals ik, als medemens, kostbaar zijn in Gods ogen. Ik bid voor hen en met hen. Ik help leerlingen anderen te zien en te waarderen, te helpen en te beschermen. Ik wil hen helpen en leren zich te verwonderen over de schoonheid en veelkleurigheid van de natuur als werk van Gods handen.

Als **collega** span ik mij in om in mijn werk het beste te geven wat ik heb. Ik wil er voor mijn collega's zijn. Ik wil hen laten zien wie ik ben, met mijn mooie kanten en mijn zwakheden. Ik span mij in om de school te laten floreren in het belang van de leerlingen en hun ouders en in het belang van mijn collega's en de school. Ik sta open voor de ander en zoek diens welzijn.

We werken samen vanuit de Bijbel als bron en we laten ons leiden door de Geest. We hebben daarbij voor ogen wat we leren uit Galaten 5. We streven naar een houding van "liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing". Zo willen we door de Geest en in Christus het goede doen.

**Ik stem van harte in met het bovenstaande.**

Datum \_\_\_\_\_

Medewerker \_\_\_\_\_

Leidinggevende \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_